

## Een 'rondje shoppen in Tricht' anno 1924

Je hebt vast wel eens gehoord dat er vroeger in Tricht veel meer winkels waren. Voor je dagelijkse boodschappen hoefde je eigenlijk Tricht niet uit. Je had er bakkers, ja, zelfs meer dan één, en dat gold ook voor de slagers. Er was een verfwinkel, een kruidenier, een melkboer, een kolenboer. Tientallen kleine winkeltjes. Alleen voor bijzondere aankopen ging je naar Geldermalsen en heel soms naar Culemborg of Tiel.

In het project en het toneelstuk 'Wat Blijft' denken we na over de toekomst van Tricht. Dat kan niet zonder ook te kijken naar de geschiedenis van ons dorp. In 'Het verhaal van Tricht' maken we een tijdlijn die teruggaat naar de allereerste bewoners van dit gebied, zo'n 2500 jaar vóór Christus. In een 'rondje shoppen in Tricht anno 1924' staan we stil bij het Tricht van zo'n honderd jaar geleden.

Om een goed beeld te krijgen van het vroegere Tricht hebben we Arnold van Gelder gevraagd. Deze energieke Trichtenaar, zelf zoon van een Trichtse slager, is bekend van zijn DDD's over de geschiedenis van ons dorp. Voor 'Wat Blijft' heeft hij alle winkeltjes in Tricht tussen 1900 en 1960 in kaart gebracht. Hij bracht uren achter zijn computer door om het digitale register van het kadaster vanaf 1836 door te spitten. Om naar verwijzingen te zoeken in de digitale archieven van het bevolkingsregister van Buurmalsen-Tricht. Om reclameadvertenties in oude kranten op te sporen en te bestuderen. Allemaal om zoveel mogelijk gegevens boven tafel te krijgen en te laten zien hoe levendig de middenstand in Tricht was in die tijd. Dat is hem gelukt. Het is een flinke en interessante lijst geworden. In 1924 was het zeg maar 'lekker shoppen' in Tricht.



Natuurlijk is het leuk om te zien hoe druk het toen in Tricht was met kleine winkeltjes en je bent al gauw geneigd om terug te verlangen naar die tijd van toen. Toen je nog niet met de auto of fiets door de regen naar Geldermalsen hoefde voor je dagelijkse boodschappen. Toen je nog spullen op de pof kon kopen als het loon nog niet binnen was. Toen de winkelier als je binnenstapte al wist wat je kwam kopen. En als je ziek of slecht ter been was, was er altijd wel een liefdevolle buurvrouw die de boodschappen voor je meebracht. Ja, vroeger was alles beter! Of misschien...?

Anno 2024 is het aantal winkels op de vingers van één hand te tellen. Dat is waar. Maar er is nog net zoveel bedrijvigheid en ondernemingslust. Kijk alleen al naar het aantal advertenties in de Dorpskrant. De dagelijkse boodschappen doen we in Geldermalsen, maar voor heel veel zaken en klussen kun je nog steeds in Tricht terecht. Van haardhout tot pedicure, van coaching tot hovenier, van drukwerk tot autorijschool, van lokale

groenten en fruit tot fysiotherapeut, van glazenwasser tot (boeren)kaas, van kapper tot BBQ-pakketten.

Hoe we in de periode van 'Wat Blijft' (van 7 september tot en met 5 oktober) de 'winkeltjes van toen' in de schijnwerpers gaan zetten laten we later weten. Volg het nieuws over alle aspecten van 'Wat Blijft' in de Dorpskrant en hou die data alvast vrij in je agenda.

### **oproep**

Heb je zelf nog bijzondere verhalen over of mooie herinneringen aan een winkeltje van toen? Laat het ons weten. Mail naar [watblijft2024@gmail.com](mailto:watblijft2024@gmail.com) of bel Ton, 0626214171.

